

## Brunneels en Wouters

Genealogie<sup>1</sup> van de Familie  
Wouters voerende ten  
Wapen als hier verthoond  
word



Het is niet alleen zeker dat 'er in Vlaenderen al van ouds een Adelijk geslagt van name Wouters is bekend geweest, tot wapen voerende als hier verthoond werd, te weten: Porte d'or, à papegaij de sij noble, et chevro de gueulles chargé de fleurs de Lis d'argent als onder andere bliken kan, uijt een oud en raer Boekje in octavo hebbende een twee taligen tijtel van fransch en Nederduijtsch zijnde die in de laeste tale als volgt: den Boom gaert der Wapenen, in houdende de Wapenen van vele Edele huijsen van deze Nederlanden, ende andere omliggende: wesende die wercxken alzoo nieuw, als profijtelijk allen beminders van het Edel Execritie van Wapenen geprint tot Gent bij Gherart Salenson met visitatie ende approbatie der commissarissen van der Co: Ma: daer toe gestelt 1567 ende ook nog bij de uijtgabe der Costumen van Gent, vermeldende als een Magistraets persoon aldaer mede Meheer Jan Wouters Ridder Heere van Vinderhauten, Meerendre, Eecke Beesele et: maer het werd ook buijten alle constestatie gehouden, zoo uijt de volkome en t eenemael gelijkheijd van Wapenen, als uijt andere valable bewijsen, agnossementen wn erkenenissen, door Heeren uijt den voornoemden Vlaemschen geslagte gesproten zijnde, en wel eer behandige en gezonden aen Jacob Wouters Vrijheer der Baronnie van St Jan Steen en Glossenberge, en onder zijn Edelheijd berustende geweest, dat uijt den zelve Vlaemschen geslagte gesproten en in egten en wettige Linie affstammende was:

Menheer Nicolaes Wouters, Majoor te Paerde ten dienste van zijne koninglijke Majesteijt van Spanjen, in den oorlog tegens de geunieerde Nederlanden, en wiens affkomelingen vervolgens staen vermeld, en drie takken off Branches

---

<sup>1</sup> SAH 1348



Meheer Nicolaes Wouters Major ter Paerde ten  
dienste van den  
Heer Koning van Spanjen hier voren genoemde

troude

Jonkvrouwe Charlotta Brunneels dogter Heere  
Joannes Brunneels Hoog Meijer van Rode, eccle en  
van

s' erffborgh graven van Brussel, ende van Vrouwe Anna van den Bossche  
den voornoemden Major Wouters en zijne huysvrouwe waren bejde van de Rooms  
Catholicque Religie, van der selver geboorten, trouwen, nog affsterven hebben die van de  
familie hier te lande geene aenteijkeningen gehouden, zoo dat zulks ons geheel onbekent is,  
alleen weet men dat Wouters, welke elk gemaekte hebben eene Branche zoo als volgt